



Helen Conte

HAR ORDET



Behöver Sverige omvårdnad?

Svensk och internationell forskning visar att patienter har en ökad risk för skador och dödlighet när det finns för få sjuksköterskor eller när de har en för hög arbetsbelastning i vården. En rapport från Socialstyrelsen betonar att bristen på erfarna sjuksköterskor är en risk för patientsäkerheten i olika delar av vårdkedjan. En svensk barometerundersökning visar att 80 procent av alla arbetsgivare som deltog har brist både på nyutexaminerande och erfarna sjuksköterskor.

Detta är nu, i vårt land som redan har minst antal sjuksköterskor per 1000 innevånare i de nordiska länderna. I ett land där överbeläggningar på sjukhus har ökat de sista fem åren och bristen på specialistsjuksköterskor inom anestesi, intensiv och operationssjukvård är skriande och där sjuksköterskor lämnar sina arbeten på grund av hög arbetsbelastning och dålig arbetsmiljö.

Som chefredaktör för *AnIva Ventilen* läser jag mycket, rapporter från myndigheter, artiklar som ni skickar in, dagstidningar, böcker och forskning. Dessa ger mig olika bilder av den verklighet som specialistsjuksköterskor arbetar i. Det ger mig en bild av det ni uppnår med projekt, utbildning, utveckling och det ni utstår varje dag i den arbetsmiljö ni verkar i som är underbemannad. Ofta känner jag mig stolt över vad min profession uppnår, vad ni engagerar er i och den kunskap som er omvårdnad baseras på.

Men då och då, som just nu växer min frustration sig så stark. Jag läser om, och upplever i mina möten med patienter hur ojämlig vården är för personer som behöver vård beroende på faktorer som vilken region de bor i, vilken utbildningsnivå eller ekonomiska förutsättningar de har. Patienter skadas, dör eller erhåller inte vård som utgår från deras behov utan ifrån det som kan erbjudas. Kvinnor behöver åka mer än 15 mil för att föda barn, personer som behöver akut kirurgi behöver färdas lika långt, det saknas tillgänglig avancerad hemsjukvård och vårdcentraler. Operationsalar och intensivvårdsavdelningar kan inte bemannas på grund av personalbrist. Allt detta drabbar inte bara den person som behöver vård utan de personer som står denna person nära. Det drabbar arbetsgivare och samhället i stort.

Jag är så trött på orden som kommer från politiker och beslutsfattare, om att effektivisera och specialisera vård. Jag är trött att politiker och beslutsfattare väljer att det göra ut-

talade om att de ska lägga mer pengar på riktade satsningar beroende på hur mycket kritik de har fått utstått i media. Varför pratar beslutsfattare inte om att förbättra den patientnära vården, göra vården personcentrerad, mer humanistisk och estetisk!?

Varför får inte omvårdnaden ta en central plats i detta när vi som sjuksköterskor uppenbarligen räddar liv och minskar skador. Varför pratar politikerna inte till en högre grad om det monumentala resursslöseri som en tungrodd administration och ineffektiva patientnära system innebär, inte bara för specialistsjuksköterskor utan även för läkare och undersköterskor och den negativa effekt det har på patienternas vård

Jag älskar det faktum att svensk sjuksköterskeförening har döpt sin nya kampanj till just *Sverige behöver omvårdnad*. Kampanjen har målet att belysa vikten av omvårdnad och att påverka beslutsfattare. Har ni missat den så gå in på deras hemsida www.swenurse.se eller besök deras facebookside. Där finns en stor mängd filmer, informationsmaterial och aktuella rapporter. Ta chansen att vara med att påverka och berätta om din verklighet.

Jag älskar det faktum om att Ammi Hommel och Johanna Ulfvarson debatterar att omvårdnad är en fråga om liv och död i *Dagens Medicin* 19/4, 2018.

Det enda jag hade önskat i denna kampanj är att Svensk sjuksköterskeförenings husvagnsturné inte bara hade täckt norr (Luleå) till Syd (Malmö och Lund) utan hade gjort fler stopp, till exempel utanför det sjukhus där befolkningen ockuperar sedan år tillbaka eller där nedläggningar och indragningar är en del av vardagen.

Så svaret på frågan är: Ja Sverige behöver omvårdnad! Utan specialistsjuksköterskor blir vården sämre, utan oss skadas patienter och försök till att ersätta oss kommer att misslyckas.

Vi är inte utbytbara och ingen annan kan göra vårt jobb, du som läser detta är unik!

HAR ORDET är från och med nu ett återkommande inlägg i *AnIva Ventilen* där ordet står fritt för riksföreningens medlemmar. Skicka in ditt bidrag till redaktionen@ventilen.se

Texten ska vara 4 200 tecken lång (blanksteg inräknat). Bifoga gärna ett foto på dig själv.